

Ιστορία με εικόνες και λόγια

Γεια σας φίλοι μου!

Θα σας μιλήσω για μια



της



που σήμερα είναι σκλαβωμένη. Θα σας μιλήσω για

την Κερύνεια που μας την κρατούν οι Τούρκοι από το 1974.

Πριν το 1974 η Κερύνεια ήταν μια όμορφη



Όλοι οι κάτοικοί ήταν πολύ χαρούμενοι. Το

και το



έπαιζαν μουσική και ο κόσμος



και



Η Κερύνεια είχε ένα πολύ όμορφο



και

σ' αυτό ήταν χτισμένο από τα πολύ παλιά χρόνια ένα



. Το Κάστρο της Κερύνειας. Το είχαν χτίσει οι

Φράγκοι για αμυντικούς σκοπούς. Εκεί οι Κερυνιώτες έκαναν



και



Στο



της Κερύνειας βρισκόταν και το αρχαίο

ναυάγιο από το



της Κερύνειας. Το είχε

βρει ο Αντρέας Καριόλου, ένας δύτες, το 1967 στο βυθό της



_____ . Με την βοήθεια των αρχαιολόγων το έβγαλαν από

τη θάλασσα και το φύλαξαν στο



_____ της Κερύνειας.

Πολλοί τουρίστες έρχονταν να επισκεφτούν το



της Κερύνειας αλλά και να δουν και τα άλλα τρία κάστρα που βρίσκονται

στην



_____ του Πενταδάκτυλου. Τα

κάστρα αυτά ήταν της Καντάρας, του Αγίου Ιλαρίωνα και του Βουφαβέντο.

Δεν ξεχνούσαν βέβαια να επισκεφτούν και το



του Μπέλαπαίς. Αυτό το μοναστήρι το έκτισαν οι Φράγκοι και ήταν

αφιερωμένο στην



_____ την Ασπροφορούσα.

Οι περισσότεροι κάτοικοι της Κερύνειας ήταν



και ασχολούνταν με τα χαρούπια, τα λεμόνια και τα ελαιόδεντρα. Οι



_____ κεντούσαν πολύ ωραία κεντήματα με τα οποία

στόλιζαν τα ρούχα τους και τα σπίτια τους.

Ποτέ δεν Ξεχνώ τα κατεχόμενα μέρη μας και αγωνίζομαι για να

ελευθερωθεί η



_____ μας.