

Τιτανομαχία

Ο Κρόνος και η Ρέα ήταν αδέρφια, παιδιά του Ουρανού και της γης. Αφού παντρεύτηκαν ο Κρόνος έμαθε από τους γονείς του ότι κάποιο από τα παιδιά του θα του έπαιρνε το θρόνο. Από το φόβο του μη χάσει το θρόνο, κάθε παιδί που γεννούσε η Ρέα, το κατάπινε για να είναι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να βγει ποτέ από την κοιλιά του. Κατάπιε λοιπόν τρεις από τις κόρες του όταν ήταν ακόμα βρέφη και δυο γιους του, τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα. Κι η δυστυχημένη Ρέα μάταια τον παρακαλούσε να λυπηθεί τα παιδιά της αλλά και την ίδια. Ο Κρόνος, ψυχρός και σκληρός θυσίαζε πρόθυμα τα παιδιά του για να μη χάσει το θρόνο του.



Όταν η Ρέα έμεινε για έκτη φορά έγκυος αποφάσισε να ζητήσει την βοήθεια από τους γονείς της: τη Γη και τον Ουρανό.

- Ένας μόνο τρόπος υπάρχει για να σώσεις αυτό σου το παιδί, τη συμβούλεψε η μητέρα της. Να το γεννήσεις μακριά από τον Κρόνο κι όταν ζητήσει το παιδί, φρόντισε να του το δώσεις νύχτα, για να μην το δει. Όμως αντί για το παιδί σου τυλίξεις μια πέτρα και να του την δώσεις να την καταπιεί. Κι ώσπου να καταλάβει ο Κρόνος ότι τον ξεγέλασες, το παιδί θα είναι πια μεγάλο και δεν θα κινδυνεύει.

Η Ρέα ακολούθησε την συμβουλή της μητέρας της και έτσι γέννησε σε μια σπηλιά. Το παιδί που ήταν αγόρι και ονομάστηκε Δίας μεγάλωσε με τις νύμφες του δάσους που τον φρόντιζαν μέχρι να μεγαλώσει.

Η Ρέα ακολουθώντας τη συμβουλή της μητέρας της, τύλιξε μια πέτρα, την έδωσε στον Κρόνο και εκείνος, ανυποψίαστος, την κατάπιε. Πέρασε καιρός και ο Δίας που μεγάλωσε πήγε να βρει τον πατέρα του για ν' αναμετρηθεί μαζί του. Η συνάντηση τους έγινε στην Ολυμπία και η πάλη τους ήταν τρομερή. Σύννεφα σκόνης σήκωναν τα πόδια τους και σκέπαζε όλη την περιοχή ενώ οι κραυγές τους ακούγονταν σε μεγάλη απόσταση. Στο τέλος νικητής βγήκε ο Δίας αφού ανάγκασε τον πατέρα του να βγάλει από την κοιλιά του τ' αδέρφια του που είχε κατά καιρούς καταπιεί. Έτσι ο Δίας κάθισε στο χρυσό θρόνο του Ολύμπου. Και στην Ολυμπία, για να θυμούνται οι άνθρωποι και να γιορτάζουν τη μεγάλη νίκη του Δία θεσπίστηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έτσι μας λένε οι μύθοι....