

Ο μικρός κάστορας και η ηχώ

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α' & Β'
Δημοτικού



Α. Διάβασε τις παρακάτω προτάσεις και αριθμησέ τις από το 1-10, έτσι ώστε να διηγηθείς την ιστορία με τον μικρό κάστορα:

- Στην άλλη άκρη της λίμνης κάποιος άλλος έκλαιγε μαζί του.
- Ο μικρός κάστορας ζούσε ολομόναχος στην άκρη της μεγάλης λίμνης.
- Ο μικρός κάστορας είπε στο γερο-κάστορα πως κωπηλάτησαν σε όλη τη λίμνη, για να βρουν ποιος έκλαιγε.
- Πήγε γρήγορα στη βάρκα και ξεκίνησε για να τον βρει.
- Η πάπια, η ενυδρίδα και η χελώνα έψαχναν για φίλους κι έτσι πήδηξαν μέσα στη βάρκα του μικρού κάστορα.
- «Ήταν η ηχώ», είπε ο σοφό γερο-κάστορας. «Όταν εσύ είσαι θλιμμένος, είναι θλιμμένη και η ηχώ. Όταν εσύ είσαι ευτυχισμένος, είναι ευτυχισμένη και η ηχώ. Όταν έχεις φίλους, έχει φίλους κι αυτή.»
- Κωπηλατούσε και κωπηλατούσε συνέχεια. Κάποτε είδε μια μικρή πάπια, μετά μια μικρή ενυδρίδα και τέλος μια μικρή χελώνα.
- Μια μέρα, την ώρα που καθόταν στην άκρη της λίμνης, άρχισε να κλαίει.
- Ο μικρός κάστορας δεν μπορούσε να το πιστέψει. Στην άλλη άκρη της λίμνης, ζούσε και κάποιος άλλος που ήταν θλιμμένος και χρειαζόταν ένα φίλο.
- Όλοι μαζί έφτασαν στην άκρη της λίμνης. Εκεί ζούσε ολομόναχος ένας σοφός γερο-κάστορας.

Β. Συμπληρώνω με το ρήμα είμαι στο σωστό πρόσωπο:

Τι λέει ο κάστορας και κλαίει;



.....
τόσο μόνος!

Θα
εγώ η φίλη
σου. Δεν θα
..... πια
μόνος!



Κι εγώ
μόνη. Θα θέλατε
να οι
φίλοι μου;

Μα και
βέβαια! Θα
.....
πλέον φίλοι!



Όλοι εσείς
..... φίλοι.
Θα θέλατε να
..... κι
εγώ φίλη σας;

Σίγουρα! Εμείς
οι τέσσερις θα
.....
φίλοι!



Η φιλία **ΤΟ ΠΙΟ**
σπουδαίο πράγμα!

