

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

'Όνομα: _____ Τάξη: _____

**25^η Μαρτίου - Ελληνική Επανάσταση**

Η 25^η Μαρτίου είναι διπλή γιορτή. Η εκκλησία μας γιορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Γιορτάζει όμως και η πατρίδα μας, η Ελλάδα, γιατί μια τέτοια μέρα, στις 25 Μαρτίου 1821, οι Έλληνες αποφάσισαν να ξεσηκωθούν, να πολεμήσουν και να διώξουν τους Τούρκους μακριά από την Ελλάδα. Αυτή τη μέρα διάλεξε ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός για να υψώσει στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας το λάβαρο της επανάστασης. Τα παλικάρια όλα ενωμένα ορκίστηκαν «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ».

Τετρακόσια χρόνια οι Τούρκοι είχαν σκλαβωμένη την Ελλάδα. Οι Έλληνες υπέφεραν πολλά βάσανα από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι χωρίς σπουδαίο λόγο σκότωναν άνδρες, γυναίκες και παιδιά για να αρπάξουν τις περιουσίες των Ελλήνων και να τις κάνουν δικές τους. Έβαζαν βαριούς φόρους κι όταν δεν μπορούσαν να πληρώσουν οι φτωχοί Έλληνες τους έπιαναν με τη βία ό,τι είχαν.

Σχολεία δεν υπήρχαν στην Ελλάδα στα χρόνια της σκλαβιάς γιατί οι Τούρκοι δεν επέτρεπαν να μαθαίνουν ελληνικά γράμματα. Τα Ελληνόπουλα όμως σαν νύχτωνε και το σκοτάδι απλωνόταν παντού, έπαιρναν κρυφά το δρόμο για την εκκλησία. Εκεί τους πιερίμενε ο παπάς για να τους μάθει να διαβάζουν και να γράφουν κάτω από το φως του καντηλιού. Μαζί με την ανάγνωση και τη γραφή μάθαιναν ακόμη για την αξία της ελευθερίας και πώς έπρεπε να πολεμήσουν και να ελευθερώσουν τη σκλαβωμένη πατρίδα από τον Τούρκο κατακτητή. Έτσι στο **Κρυφό Σχολειό** μάθαιναν τα παιδιά όλα όσα δεν μπορούσαν να μάθουν φανερά.

Η πιο μεγάλη κατάρα για τους σκλαβωμένους Έλληνες ήταν το φρικτό **παιδομάζωμα**. Οι Τούρκοι μάζευαν τα μικρά Ελληνόπουλα από 6 ως 14 χρόνων, τα έπαιρναν στην Τουρκία, άλλαζαν τη θρησκεία τους και τα έκαναν Τούρκους. Τους γύμναζαν σε στρατόπεδα και τους έκαναν να μισήσουν την πατρίδα τους, τους γονείς τους κι όλους τους χριστιανούς. Σαν μεγάλωναν γίνονταν οι φοβεροί **γενίτσαροι** που έρχονταν στην Ελλάδα και πολεμούσαν αλύπητα τους Έλληνες.

Η βαριά σκλαβιά έκαμε πολλές φορές τους Έλληνες να ξεσηκωθούν και να κάνουν μικροεπαναστάσεις. Οι Τούρκοι όμως πάντοτε τους νικούσαν και τους σκότωναν αλύπητα.

Τέλος, στο 1814 στην πόλη Οδησσό της Ρωσίας, τρεις φίλοι και καλοί πατριώτες, ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλωφ και ο Εμμανουήλ Ξάνθος ίδρυσαν τη Φιλική Εταιρεία. Η Φιλική Εταιρία κατάφερε να ενώσει όλους τους Έλληνες και να τους πείσει πως πρέπει να πάρουν τα όπλα και να ελευθερώσουν την πατρίδα τους. Ο μυστικός όρκος της Φιλικής Εταιρείας έκανε τις καρδιές των Ελλήνων να φτερουγίσουν από ελπίδα για ελευθερία. Οι αρματολοί και κλέφτες και οι οπλαρχηγοί πολλών ομάδων ορκίστηκαν τη μέρα του Ευαγγελισμού κάτω από το λάβαρο της επανάστασης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ».

Ο αγώνας ήταν δύσκολος και σκληρός. Οι Τούρκοι ήταν πολλοί και καλά οπλισμένοι. Οι Έλληνες ήταν λίγοι και χωρίς όπλα. Είχαν πάρει όμως την απόφαση πως θα ελευθερωθούν. Πολεμούν με τη ψυχή στο στόμα και στη στεριά και στη θάλασσα για να διώξουν στο τέλος τον βάρβαρο κατακτητή μακριά από την Ελλάδα.

Ποιος Έλληνας μπορεί να ξεχάσει τον αρχηγό της επανάστασης Αλέξανδρο Υψηλάντη, τον ατρόμητο Γέρο του Μοριά Κολοκοτρώνη, τον Παπαφλέσσα, τον Αθανάσιο Διάκο, τον Μπότσαρη, την Μπουμπουλίνα, τον Κανάρη, τον Μιαούλη και τόσους άλλους ήρωες της ελληνικής επανάστασης;

