



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Όνομα: _____ Τάξη: _____

Η 25^η Μαρτίου 1821



Στις 29 του Μάη του 1453 και μετά από σκληρούς πολέμους, οι Τούρκοι κατάφεραν να κατακτήσουν την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη αυτή πόλη του Βυζαντίου.

Σιγά σιγά οι Τούρκοι σκλάβωσαν όλη την Ελλάδα και τελικά πήραν και την Κύπρο το 1571.

Για 400 χρόνια οι Τούρκοι κρατούσαν την Ελλάδα. Σ' αυτά τα χρόνια οι Έλληνες υπέφεραν πάρα πολύ. Οι Τούρκοι τους έπαιρναν τις περιουσίες τους, ακόμα και τα παιδιά τους.

Έκαναν, δηλαδή, παιδομαζώμα. Μάζευαν τα μικρά Ελληνόπουλα, τα μεγάλωναν σαν Τούρκους και τα έκαναν στρατιώτες για να πολεμήσουν μετά τους Έλληνες αδελφούς τους. Τα μικρά αυτά Ελληνόπουλα όταν μεγάλωναν λέγονταν Γενίτσαροι.

Σχολείο δεν άφηναν τα παιδιά να πηγαίνουν κι έτσι τα μικρά Ελληνόπουλα πήγαιναν νύχτα στις εκκλησίες και στα μοναστήρια κι εκεί ο παπάς τους μάθαινε γράμματα κάτω από το φως του καντηλιού. Οι Τούρκοι ήθελαν τους Έλληνες να ξεχάσουν την ιστορία τους, τους προγόνους τους και σιγά σιγά να γίνουν Τούρκοι.

Πολλοί Έλληνες πάλι, δεν άντεχαν την σκλαβιά και έβγαιναν στα βουνά. Από εκεί πολεμούσαν τους Τούρκους όπως μπορούσαν, προκαλώντας τους πολλές καταστροφές. Αυτοί λέγονταν Κλέφτες και Αρματολοί.

Οι Έλληνες πολλές φορές προσπαθούσαν να ξεσηκωθούν εναντίον των Τούρκων, όμως οι εξεγέρσεις ήταν πρόχειρες και ανοργάνωτες και οι Τούρκοι κατάφεραν να καταπνίγουν στο αίμα κάθε μικροεπανάσταση.

Σημαντικό γεγονός είναι η αντίσταση του Σουλιού, όπου μια χούφτα Έλληνες πολεμούσαν για πολύ καιρό τους Τούρκους μέχρι που προδόθηκαν και νικήθηκαν. Οι Σουλιώτισσες προτίμησαν να ρίξουν τα παιδιά τους σ' έναν γκρεμό και μετά χορεύοντας να πέσουν κι εκείνες παρά να μείνουν να τις πιάσουν οι Τούρκοι.



Όμως οι Έλληνες δεν μπορούσαν να περιμένουν άλλο. Έτσι έκαναν μια οργάνωση, τη Φιλική Εταιρεία, που οργάνωσε την Επανάσταση.



Στις 25 Μαρτίου 1821 άρχισε η Επανάσταση. Ήταν η γιορτή της Παναγίας. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Έγιναν σκληρές μάχες με τους Τούρκους. Οι Έλληνες μόνοι, λίγοι εναντίον χιλιάδων Τούρκων.

Πολλοί οι ξακουστοί ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελευθερία της Ελλάδας. Ο Αθανάσιος Διάκος, ο Οδυσσεάς Ανδρούτσος, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Μάρκος Μπότσαρης κ.ά. Ξακουστός και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο γέρος του Μοριά, ο Κωνσταντίνος Κανάρης ο μπουρλοτιέρης, ακόμα οι γυναίκες Μπουμπουλίνα και Μαντώ Μαυρογένους.

Και η Κύπρος βοήθησε στην ελληνική επανάσταση. Πολλοί Κύπριοι πήγαν στην Ελλάδα και πολέμησαν μαζί με τους Έλληνες, ενώ άλλοι έστειλαν χρηματική βοήθεια. Μάλιστα, δεν ξεχνούμε τον μαρτυρικό θάνατο του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού και των άλλων επίσημων της Κύπρου από τους Τούρκους. Τον Κυπριανό τον κρέμασαν, ενώ τους άλλους τους έσφαξαν στις 9 Ιουλίου 1821.

Η επανάσταση συνεχίστηκε για 7 περίπου χρόνια, μέχρι το 1827, όταν οι Έλληνες νίκησαν. Η μικρή Ελλάδα ήταν και πάλι ελεύθερη.

Εργασίες

1. Συμπληρώνω:

Η Ελληνική επανάσταση άρχισε στις, μέρα που γιορτάζεται ο της Σκοπός ήταν να ελευθερωθεί η από τους Τούρκους.

2. Γράφω μερικούς ήρωες του 1821.

3. Πώς βοήθησαν οι Κύπριοι στην ελληνική επανάσταση του 1821;

4. Γράφω ένα γεγονός από την ελληνική επανάσταση που μου έκανε εντύπωση;

5. Τι ήταν οι κλέφτες και οι Αρματολοί;

6. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από την Ελληνική Επανάσταση;

7. Τι μας διδάσκει η Ελληνική Επανάσταση και η θυσία τόσων Ελλήνων για την ελευθερία;



